

# “Σκέψου διαφορετικά!”



1. Μην κοιτάς το χρώμα μου,  
κοίτα μόνο την καρδιά,  
όλοι κάνουμε όνειρα,  
κι ας μη μοιάζουμε τρελά.  
Όλοι έχουμε ψυχή,  
δυσ ματάκια, δυο αυτιά,  
ένα στόμα να μιλά  
και δυο χεράκια για  
αγκαλιά!



2. Αφήστε τις κακίες και  
ζήστε αρμονικά.  
Μια βίδα σας μιλάει που  
πέρασε πολλά.  
Αφήστε τις κακίες και κάντε  
μια αγκαλιά,  
η αγάπη να φωλιάσει  
βαθιά μες στην καρδιά.



# “Σκέψου διαφορετικά!”



3. Μην κοιτάς το ύψος μου,  
ή τα περιπτά κιλά  
όλοι έχουν τη θέση τους,  
στη ζωή και στην καρδιά.  
Διαφορετικοί είμαστε,  
μα σκεφτόμαστε κοινά,  
τα χέρια ας ενώσουμε  
κι ας γίνουμε όλοι μια  
γροθιά.



4. Αφήστε τις κακίες και  
ζήστε αρμονικά.  
Μια βίδα σας μιλάει που  
πέρασε πολλά.  
Αφήστε τις κακίες και κάντε  
μια αγκαλιά,  
η αγάπη να φωλιάσει  
βαθιά μες στην καρδιά.



Τραγούδι για το παραμύθι  
«Μία βίδα αλλιώτικη» της  
Παναγιώτας Ζέλου.

